

## Bottom-upkerk interview

In haar nieuwe boek daagt voormalig Jonge Theoloog des Vaderlands Tabitha van Krimpen de kerk uit zich aan te passen aan twintigers. 'Vaak zit er een kloof tussen de kerk en de belevingswereld van mijn generatie.'

# Twintigers lok je naar de kerk met een abonnement

tekst **Jan Blacquièr**  
foto's **Bram Petraeus**

**E**en kerk die adverteert in de sportschool, waar je een abonnement op kan afsluiten of waar mensen uit de wijk met gelovigen komen 'speeddaten'? Volgens Tabitha van Krimpen (24) moet de kerk midden in de samenleving staan. In haar boek *Bottom-upkerk* legt de voormalig Jonge Theoloog des Vaderlands het vuur aan de schenen van de kerk.

Het boek komt voort uit de eigen ervaring van Van Krimpen. "Ik zie dat de kerk weinig raakvlak heeft met de levens van twintigers en dat ze teleurgesteld zijn in de kerk. Ze vragen zich af waarom je op zondagochtend niet zou afspreken met vrienden, gaan sporten of de natuur in zou gaan. De kerk heeft voor veel van hen geen toegevoegde waarde."

"Ik denk dat we te veel kerkje spelen", zegt Van Krimpen. "We zijn als kerk veel bezig met organisatie, vergaderen en commissies in plaats van dat we ons inzetten voor onze medemens. Met dit boek wil ik daar een nieuw licht op werpen."

### Niet gezien

"In de bottom-upkerk staan degenen die zich vaak niet gezien en gehoord voelen, centraal. Nu wordt het beleid vaak bepaald door mensen die hoog in de boom zitten, maar niet zo goed weten wat er aan de onderkant speelt. Om iets te veranderen moet je in het huidige systeem een soort kerkcarrière afleggen: eerst een functie in de kerkenraad en dan afgevaardigd worden naar het landelijk overlegorgaan. Dat zijn allemaal mensen met liefde voor de kerk, maar het vormt geen afspiegeling van de doorsnee kerkganger."

"Dat moet volgens mij anders. Ik zie een verschil tussen Jezus die mensen aan de rand van de samenleving opzoekt, en de kerk. Bottom-up gaat voor mij ook veel over de vraag: wie praat er mee en wie niet? De gemiddelde protestantse kerk is wit, hoogopgeleid en rationeel ingesteld, maar wat doen we met die hele grote groep daarbuiten?"

"In mijn boek schrijf ik dat de bottom-upkerk is op de plekken waar je eigenlijk liever van wegstapt en waar ongemakkelijke vragen worden gesteld. In de modder staan noem ik het. Dat gevoel mis ik in de kerk."

"Ik pleit voor maatregelen waarbij de mensen aan de basis komen te staan. De kerk moet zich niet langer



Tabitha van Krimpen. 'Kerken weten twintigers slecht te bereiken.'



focus op de vraag: 'hoe kunnen wij meer mensen betrekken bij wat we doen?', maar 'hoe kunnen wij aanwezig zijn op de plekken waar de mensen al zijn?'

"Een van mijn aanbevelingen is een abonnement op de kerk. Dat sluit beter aan bij jonge mensen, maakt meedoen laagdrempeliger en zorgt bovendien voor meer inkomsten. Een ander voorbeeld: kerken maken nu nog interne nieuwsbrieven, maar ik stel voor om in advertenties in de krant en op sociale media zichtbaar te zijn. Ook kan de kerk de diensten spannender maken door vaker actuele thema's als kli-

**'De kerk moet zich afvragen: hoe kunnen wij aanwezig zijn op plekken waar mensen al zijn?'**

maat en eenzaamheid aan bod te laten komen.

"Verandering begint wat mij betreft altijd met bezinning. Blijf daarom de vraag stellen of dingen ook anders kunnen. En ook: wat heeft prioriteit? Zo zag je in coronatijd dat de kerkdienst bleef bestaan, maar dat het jeugdwerk wegviel. Is dat de juiste prioriteit? Die vraag schuurt misschien, maar dat betekent dat er misschien juist wel een interessante theologische kwestie achter zit."

### Kwetsbaar

"Twintigers groeien op in een bewogen tijd. Je kan spreken van een prestatie maatschappij waar je als individu verantwoordelijk bent voor je eigen succes. Daar ontstaat vaak angst om te falen. Want stel je voor dat je faalt, dan ligt het aan jou. Daar komt bij dat dit een tijd van meerdere crises tegelijkertijd is. Kijk naar de woningmarkt, het klimaat en ook corona, dat zorgt voor veel spanning. Ik hoop dat juist de kerk een plek is waar je kwetsbaar mag zijn."

"Kerken weten twintigers slecht te bereiken, terwijl zij veel kunnen toevoegen. Daarom is het zaak om de kerk af te stemmen op de jongere generatie. Dat betekent niet dat ik pleit voor een kerk die met alle winden meewaait, maar wel voor flexibiliteit. Ik geloof bovendien dat een kerk waar twintigers aansluiting vinden, voor iedereen heilzaam is."

"Dat is natuurlijk een spannende vraag, maar ik geloof dat kerk zijn begint bij relaties, niet bij activiteiten organiseren. De kerk moet zorgen dat mensen met elkaar in verbinding kunnen komen. Werk bijvoorbeeld samen met de voedselbank of maak een volkstuin-tje dat je met de buurt onderhoudt."

"Ook kan je denken aan het kerkgebouw multifunctioneel gebruiken, of zoeken naar onderwerpen die raken aan de levens van mensen. Waarom organiseren we bijvoorbeeld wel avonden over het huwelijk, maar niet over echtscheiding? Ik geloof dat de kerk juist een plek van gebrokenheid mag zijn."

"Paulus zegt in de Bijbel dat de kerk 'het lichaam van Christus' is. Daarmee bedoelt hij dat alle lichaamsdelen elkaar nodig hebben. Hij maakt het zelfs nog radicaler. Juist de bedekte lichaamsdelen verdienen de meeste aandacht. Dat vind ik confronterend. Wie maken er in onze kerk deel uit van dat lichaam? Juist de zwerver bij de deur van de kerk hoort er volgens mij bij."

"Ik denk dat we moeten stoppen met bepaalde dingen. Allerlei werkgroepen en commissies die aan de kerk kleven waardoor de kerk bestuurlijk heel log is. Voor jongeren is het niet aantrekkelijk je in te zetten voor de kerk als het zo traag gaat. Laten we eerst snijden in randzaken en ons richten op onze medemens."